

## VRAAGGESPREK DOOR K.R.O MET MONSEIGNEUR DE KESEL REPORTAGE KRO 1992.

Boze tongen beweren dat Monseigneur De Kesel weet waar het paneel van de RR zich bevindt omdat hij het hoorde in de biecht. Kennis waar hij niets mee doen mag.

*Dat is een fabeltje, ze moeten toch iemand vinden ?*

Waar berusten momenteel de RR ?

*Ik kan daar niets op antwoorden.....ik weet het niet.....(hoofd schuddend)*

*Het meesterwerk behoort tot de kapel waarvoor het gemaakt is, het moet de gelovigen helpen de betekenis van de Mis te begrijpen. Onze verheerlijking van God waarvan de hele mensheid geroepen was om aan de weldaden van de verlossing deel te nemen.*

Heeft U Monseigneur Coppieters goed gekend ?

*Zéér goed zelfs, dagelijks in contact mee geweest....*

Hem wordt verweten, toen Goedertier zijn afpersing deed, niet toeschietend genoeg te zijn geweest..

*Hij was toeschietelijk genoeg maar...de politie en het gerecht raadden hem aan niet inschikkelijk te zijn. Hij had het zeker bekomen indien zij hem gerust gelaten hadden. Het is verschrikkelijk.....*

Het is een zware slag voor U geweest ?

*Ja.....natuurlijk...voor iedereen en voor de kerk zelf is het een onherstelbaar verlies.*

*Volgens Goedertier steekt het op een plaats waar het niet kan weggenomen worden zonder dat iedereen het ziet. En waar is dat....? We hebben alles onderzocht.*

Heeft U enige hoop dat het werk ooit gevonden zal worden ?

*Er is altijd hoop....zo lang we niet zeker weten dat het vernield is, is er hoop.*

## VRAAGGESPREK PANORAMA MET MONSEIGNEUR DE KESEL REORTAGE 1994

Hoopt U het paneel ooit terug te zien ?

*Ik hoop het terug te zien zoals iedereen...maar ik betwijfel het...(ik ben ook al een oude man)...dat het ooit nog zal uitkomen...*

*De diefstal verscheen in alle bladen en iedereen kwam kijken..Der was zelfs een Kanunnik en die zei : " was dat eerder waargenomen dan was er nog véél meer volk komen naar zien"...dat was lachend gezegd...dat is een boutade...er was een algemene verwondering, ontstelling om te zien wat er gebeurd was. Had men die 500 000 fr betaald dan waren de RR reeds lang op hun plaats, daar ben ik van overtuigd.....Monseigneur Coppieters had het kunnen oplossen....Hij was in onderhandeling, de feiten hebben dat bewezen en hij had natuurlijk kunnen betalen, het geld kunnen voorschieten en dat zou dan wellicht uitgekomen zijn. Het gerecht, bij monde van de Procureur Generaal, moet aan Monseigneur Coppieters gezegd hebben : "We weten genoeg maar ge moet niet verder onderhandelen, 'on ne traite pas avec des voleurs'".*

**Velen geloven dat het origineel bij de Bisschop zelf ligt of bij Monseigneur De Kesel ?**

*Dat laatste, dat het zou bewaard zijn bij mij, kan ik zeker loochenstraffen....dat het bewaard wordt op het Bisdome kan ik ook loochenstraffen...dat geloof ik niet....dat het bewaard wordt in de kathedraal....men zoekt héél de tijd van mijn leven en men zoekt soms hier nog...dat is mogelijk.*